



Info

December 2013



Beste recreanten,

We naderen het einde van 2013 en zoals gebruikelijk blikken we dan even terug en een heel klein stukje vooruit naar 2014. Allereerst ons ledental. Het zal niemand ontgaan zijn dat het afgelopen jaar, om uiteenlopende redenen, meer leden hebben opgezegd dan dat er bij zijn gekomen. Raymond, Helen, Joop en Henny hebben hun lidmaatschap beëindigd. Helaas zal Maarten per 1 januari 2014 ook onze vereniging verlaten. Misschien dat we Helen en Joop nog een keer als lid mogen verwelkomen, de tijd zal het uitwijzen. Alle inspanningen ten spijt hebben we slechts 1 nieuw lid, te weten Carlijn, mogen verwelkomen die, na een aantal keren met Frank te zijn meegekomen, besloten heeft zich bij onze vereniging aan te sluiten. Tenslotte is Riet enige tijd uitgeschakeld, maar hopelijk kan ze in 2014 af en toe weer het racket ter hand nemen. Het is nog geen tijd voor pessimisme, maar de realiteit is dat per 1 januari a.s. onze vereniging officieel nog 23 leden telt. Laten we hopen dat er in 2014 nog wat nieuwe gezichten bijkomen om onze gelederen te versterken.

We hebben in oktober onze jaarlijkse activiteit gecombineerd met het 30-jarig bestaan van onze vereniging. Elders in dit infobulletin een verslag hiervan door een "buitenstaander". De activiteitencommissie heeft zich ingespannen om er een gezellige dag/avond van te maken waar ze o.i. prima in zijn geslaagd. Als ze iedere keer als ze iets organiseren ook nog geld teruggeven aan de deelnemers mogen ze voorlopig aanblijven.

Tenslotte nog een aantal data om in de agenda te noteren:

- 27 december laatste speelavond
- 3 januari spelen we tot 22.00 uur waarna we onze traditionele Nieuwjaarsborrel houden en de uitreiking van de "Gouden Shuttle" zal plaatsvinden
- 28 maart Algemene Ledenvergadering
- 11 april geen speelavond i.v.m. Labyellov.

Iedereen hele fijne Kerstdagen en al wat wenselijk is voor 2014



Interview met Riet Kuijpers

1. *Waar kom je oorspronkelijk vandaan ?*

Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen. Na een aantal jaren in onder meer België en Duitsland te hebben gewoond ben ik nu sinds 1980 woonachtig in Zevenaar. Ondanks dat ik een echt Nijmeegs "meisje" ben heb ik het in Zevenaar uitstekend naar mijn zin. Me dunkt, woon er nu al 33 jaar.



2. *Hoe ziet je gezin eruit ?*

Mijn man Hans, is helaas op veel te jonge leeftijd overleden hetgeen natuurlijk veel invloed heeft gehad op mijn leven. Ik heb een dochter, Natalie en een zoon, Michiel. Daarnaast heb ik inmiddels drie kleinkinderen.

3. *Wat voor werk doe/deed je ?*

Ik heb een opleiding in de kinderverzorging gehad. Hierin heb ik ook gewerkt (een kindertehuis) tot het moment dat we vanwege het werk van mijn man verhuisden naar het buitenland.

4. *Was dat leuk werk en waarom ?*

Ja, ik vond het heel erg leuk om met name met geestelijk gehandicapte kinderen te werken.

5. *Hoe lang speel je al badminton ?*

Eigenlijk al best wel lang realiseer ik me nu. Toen wij in Duitsland woonden heb ik me bij een vereniging aangesloten en zelfs vier jaar competitie gespeeld in Hannover. Toen we in Zevenaar kwamen wonen ben ik lid geworden van BCZ en sinds de "afsplitsing" in 1982 al lid van de Recreant. Helaas zit ik op dit moment een beetje in de lappenmand maar ik ga ervan uit dat dit slechts tijdelijk is.

6. *Wat heb je verder nog voor hobby's*

Ik bridge, daarnaast leidt ik een trimclub van 20 dames. Met name het sociale aspect vind ik van met name de trimclub heel erg belangrijk. Fietsen doe ik ook graag (ben lid van een fietsclub) verder tennis ik en ben ik ook geïnteresseerd in theater, film en muziek.



Oh ja, ik loop ook graag 4-daagse marsen met als hoogtepunt natuurlijk die van Nijmegen.

7. *Hoe breng je de zomervakantie door ?*

Ik ben heel graag thuis, met een goed boek in de tuin vind ik heerlijk. Als ik dan naar het buitenland ga zijn dat meestal excursiereizen om de cultuur van een stad of land beter te leren kennen.

8. *Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?*

Heb geen echte voorkeur voor muziek. Ik vind eigenlijk alle muziek wel mooi, of dit nu modern is of klassiek (waar ik heel graag naar luister trouwens). Enige muziekvorm waar ik wat minder mee heb is jazz. Maar ik verheug me weer op de top 2000 van dit jaar. Lekker genieten en meezingen met die "Gouwe Ouwe".

Favoriete film: Das Leben der Anderen (over afluisterpraktijken ten tijde van de Stasi in Duitsland)

Theater: Toneel en cabaret. Bij cabaret met name de mannelijke cabaretiers.

9. *Lees je graag en zo ja wat ?*

Ik mag heel graag lezen en dan zijn het voornamelijk eigentijdse en realistische boeken.

10. *Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat ?*

Voorgerecht:	Carpaccio
Hoofdgerecht:	Een visgerecht
Nagerecht:	Koffie met een likeurtje
Drinken bij (niet alleen) het eten:	Droge rode wijn



11. *Wat denk je dat de club moet doen om meer leden te krijgen ?*

Ik zou het zo niet weten. Het blijft een lastig fenomeen om mensen enthousiast te maken. Ik denk dat heel veel verenigingen hiermee te maken hebben.

12. *Kan er binnen onze club nog iets veranderd of verbeterd worden ?*

Het is al vaker gezegd, maar kom tijdens of na het spelen ook eens in de kantine zitten. Je hoeft niet speciaal wat te drinken, maar even kletsen kan toch ook gezellig zijn. Tijdens het spelen komt daar niet veel van.

13. *Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt ?*

Jose Landsbergen

De Recreant Puzzel 2013



Horizontaal

- 5. hennie
- 6. racket
- 8. wekker
- 12. sporthal
- 14. nat
- 15. net
- 17. toernooi

Verticaal

- 1. bestuur
- 2. column
- 3. kantine
- 4. frisjes
- 5. sport
- 7. drie
- 9. digitaal
- 10. chips
- 11. geslacht
- 13. gouden
- 16. stinken
- 17. website



Dagje uit met de Recreant

Al en hele tijd mept Hans op Vrijdagavond tegen een shuttle. Over die club hoor ik zo nu en dan het een en ander maar het bleef voor mij altijd een wat wazig verhaal omdat ik er vrijwel niemand persoonlijk van ken.

Een keer per jaar wordt er een dag gezelligheid gedaan maar daar zijn wij nooit bij omdat dat valt in een tijd dat wij niet in het land zijn. Dit jaar was dat anders; het viel in oktober. "Dan gaan wij ook een keer mee".zei ik. Kan ik ook eens en keer kennismaken met al die wat ouderen die een sport beoefenen die je normaal bij alleen veel jongeren vermoed.



Rond drie uur verzamelen in de Kerkstraat in Zevenaar. Daar kwam ook onze gids voor de komende uren de hoek om ons te vertellen over de historie van Zevenaar. Een stad waar wij al 12 jaar geleden uit waren vertrokken.

Rondwandeling en voorlichting waren gezellig en er werd veel gelachen.

Groep was gelukkig niet al te groot zodat je goed kon verstaan wat er gezegd werd. Ook de toegang tot de tuin van de Baron, waar wij, in de 27 jaar dat wij in Zevenaar woonden, nooit in mochten was een verrassing.

Opvallend was ook dat er in onze groep een man mee liep (Riny volgens Hans) die ook heel goed op de hoogte was van de historie van Zevenaar.

Na afloop van deze interessante middag konden we voor een hapje en een drankje naar de thuisbasis van de tafeltennisvereniging, vlakbij de sporthal waar de recreant speelt. Ontvangst daar was leuk. We hadden de jas nog aan en de koffie stond al klaar. Toen kreeg ik de gelegenheid wat meer mensen van de club te leren kennen en ook de echtgenoten van verschillende clubleden heb ik leren kennen. Was een erg gezellig samenzijn.

Rond zes uur zou er gegeten worden maar..... er gebeurde niets, er kwam niets op tafel. De mensen van de recreant die alles tot in de puntjes geregeld hadden kregen het steeds warmer en gingen maar eens bellen.

Toen bleek dat de catering die een buffet in het teken van de STAMPPOT zouden verzorgen een andere datum in gedachten hadden. Goede raad?? Jawel, het werd allemaal keurig opgelost en we gingen, na nog een afsluitende kop koffie met een volle buik en met een gevoel een leuke dag achter de rug te hebben naar huis.

Ik weet nu dat Hans niet in “verkeerd” gezelschap verkeert op die Vrijdagavonden en begrijp nu wat beter waarom hij altijd weer de reis naar Zevenaar onderneemt.

Wij hadden een leuke en gezellige dag en ik dank de mensen van de Recreant voor het organiseren van het Zevenaar's uitje.

Volgend jaar weer in Oktober? Dan gaan wij zeker weer mee.

Ria Klinkhamer.

De Kijk van het Shutteltje op de tweede helft van 2013

Door uw bestuur ben ik als buitenstaander en niet lid gevraagd een stukje te schrijven voor deze info. Ik heb de cijfers bekeken en kom tot het volgende :



Uw Shutteltje is zo donders trots op u en uw bestuur. Ik ga u dat uitleggen. Ondanks de bij mij en u bekende recessie; de spelers die ons verlaten hebben; Cristy, Helen, Henny, Joop, Raymond, Theo en Thijs; en ondanks een hele warme zomer (waarvoor dank) bleek het bezoekers aantal van uw zo sympathieke clubje ten aanzien van 2012 op 22 november 2013 al overschreden te zijn. Dit stemt tot tevredenheid. Meer dan tevredenheid. Het gemiddelde bezoek per speelavond lag op het moment van dit schrijven 30 november 2013 op 15, terwijl deze in 2012 lag op 13.3 (...)

Om een beetje mee te gaan in dit digitale tijdperk, vroeg ik mij af of er een teller geplaatst kon worden die het aantal bezoeken op www.derecreant-zevenaar.nl registreert. Uw Shutteltje kwam uit bij Yvonne Meeuwssen. Ze schijnt al jaren de vormgeefster te zijn van uw site. Dat doet ze goed. Hulde en dank aan Yvonne.

De teller wordt toegevoegd !

En als het Shutteltje dan toch bezig is met complimenten uitdelen :

Piet (geen zwarte, want daarmee ga ik de Pietenbrug op...) maakt elk jaar de **Gouden Shuttel** trofee. Dank aan Piet Gijzen !

Vanaf hier is het maar een klein sprongetje lieve en fijne sport(s)liefhebbers naar :

De Gouden Shuttel race !

Eind vorig jaar mochten Petra en Frans een **Gouden Shuttel** trofee in ontvangst nemen. Géén wisselbokaal maar een schitterend aandenken als dank voor uw tooooooomeloze aantal gespeelde avonden.

En lieve shuttelaars laten we eerlijk zijn : U werkt zich vele vrijdagavonden in het zweet om deze trofee mee naar huis te nemen.

Van de eerder in Juni gemelde kanshebbers bij de:

Dames

Carlijn, Carola, Erna, Petra (2012) en Yvonne en

Heren

Ben, Frank, Frans (2012), Gijs, Johnny en Ton

Zal het spannend worden voor Carola en Petra.

Bij de Heren is het nog spannender :

Ben, Frank, Frans en Ton zijn in de race om deze fel begeerde trofee mee naar huis te brengen...

De uitreiking van de **Gouden Shuttel** vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie 3 januari 2014.



Ik wens u en de uwen een hele fijne feestdagen toe en een goed, sportief, gezond, prettig, vrolijk, financieel 2014 !!!

Shutteltje

© De invoering van de "Gouden Shuttel" is op initiatief van het Shutteltje ingevoerd. Niets uit deze (overigens schitterende) bovenstaande bijdrage mag zonder toestemming van het Shutteltje gebruikt worden. Bij misbruik volgt automatisch uitsluiting van deelname voor mededinging van de "Gouden Shuttel" van het jaar van misbruik. Teksten zijn voor rekening van het Shutteltje. Shutteltje 's bijdrage zijn te vinden op www.derecreant-zevenaar.nl

ZAALWACHTROOSTER

Voorjaar 2014			
Datum	Namen		
3 januari	Ben	+	Carlijn
10 januari	Piet	+	Jose
17 januari	Wim H.	+	Carola
24 januari	Frans	+	Yvonne
31 januari	Hans	+	Wilma
7 februari	Frank	+	Erna
14 februari	Wim O.	+	Leontine
21 februari	Bas	+	Petra
28 februari	Rieny	+	Ton
7 maart	Gijs	+	Peter
14 maart	Jan	+	Carlijn
21 maart	Ben	+	Jose
28 maart	Piet	+	Carola
4 april	Wim H.	+	Yvonne
11 april	Geen speelavond	+	
18 april	Frans	+	Wilma
25 april	Hans	+	Erna
2 mei	Frank	+	Leontine
9 mei	Wim O.	+	Petra
16 mei	Bas	+	Ton
23 mei	Rieny	+	Peter
30 mei	Gijs	+	Jan
6 juni	Ben	+	Carola
13 juni	Piet	+	Yvonne
20 juni	Frans	+	Carlijn
27 juni	Frank	+	Jose



Een aantal dagen voor de beurt wordt er een “geheugensteuntje” verstuurd zodat er voldoende tijd is om voor eventuele vervanging te zorgen.

Ledenlijst (indien nodig) verkrijgbaar bij onze secretaris.