

Van de voorzitter

"Komt wel goed Schatje" is een bekend gezegde van een reclamespotje op de tv. Nu, uw voorzitter denkt er ook zo over. En wat komt er dan wel goed? Het ledental van onze vereniging. Joop en Helen zijn ook weer in het land en hebben toegezegd na de zomervakantie weer te komen spelen. Zaterdag 2 juni 2012 heeft in "De Gelderlander" gestaan dat badminton vereniging "De Recreant" weer leden kan gebruiken (met dank aan Frank). En na de zomer gaan we ook weer een stukje plaatsen in "Het Gemeentenuws". Dus, mede doordat we een goed penningmeester hebben en onze leden hun uiterste best doen om vrienden en bekenden uit te nodigen, houden we ons clubje op de been.



Op 2 juni hebben we een gezellig uitje gehad met bijzonder mooi weer. Velen hadden de zonnebrand bij zich. En voor 's avonds een dikke trui. (Zie elders in de INFO, [verslag](#))
Voor foto's [klik hier](#).

Ook in deze INFO kom je weer de zaalwachtlijst tegen. Zet de datum dat jij zaalwacht hebt gelijk op de kalender, dan kun je het zeker niet vergeten. Of je kunt dan niet vergeten om een vervanger te regelen!!

Ons "mystery" redactielid "Shutteltje" heeft ook weer leuk zijn best gedaan om iets te filteren uit de aanwezigheidslijst van onze vereniging.

Ik wens jullie allen een prettige vakantie toe met mooi weer en hoop jullie vanaf 31 augustus weer te ontmoeten in sporthal "Lentemorgen".

Belangrijke data:

Laatste speelavond: 22 juni

Eerste speelavond: 31 augustus





Interview met Henny

1. Waar kom je oorspronkelijk vandaan?

Ik ben geboren in Den Helder en op mijn derde ben ik naar Amersfoort verhuisd. Na het overlijden van mijn man (2004) ben ik naar Zevenaar verhuisd omdat daar alle twee mijn dochters woonden.

2. Werk je nog? Zo nee wat voor werk heb je eerder gedaan?

Ik werk niet meer, maar heb altijd les gegeven in het basisonderwijs (5^e leerjaar). Sinds een aantal jaren help ik op een peuterspeelzaal. boeiend.

3. Is/was dat leuk werk en waarom?

Kleine kinderen blijven altijd leuk.

4. Hoe lang speel je al badminton?

Ik denk dat ik nu zo'n twee jaar badminton



5. Vind je het leuk bij "de Recreant"?

Ik vind het leuk bij "De Recreant". Ben leuk ontvangen en krijg van deze en gene een beetje "les", maar wel op een gezellige manier.

6. Wat heb je verder nog voor hobby's?

Ik hou van lezen, puzzelen, winkelen, tv kijken.

7. Hoe breng je de zomervakantie door?

Meestal ga ik in het voorjaar met mijn zus op vakantie. Dit jaar waren we op Kos.



8. Wat is je favoriete muziek, favoriete film of theater?

Ik luister veel naar sky-radio.

9. Lees je graag en zo ja wat?

Als ik lees , lees ik vaak thrillers.

10. Wat kies je meestal als voor- hoofd- en nagerecht als je uit eten gaat?

Voorgerecht:	carpaccio
Hoofdgerecht:	varkenshaas of spareribs
Nagerecht:	ijs
Drinken bij het eten:	ijsthee of rosé



11. Wat denk je dat de badmintonclub moet doen om meer leden te krijgen?

Misschien een leuk stukje in een plaatslijk blad

12. Kan er binnen onze club nog veranderd of verbeterd worden?

Geen idee

13. Wie wil je graag dat er de volgende keer geïnterviewd wordt?

Frans, als die al niet geweest is.

VERSLAG VAN DE ACTIVITEIT VAN BC DE RECREANT OP 2 JUNI 2012

Het jaarlijkse uitje van de Recreant vond dit jaar plaats op 2 juni. De activiteitencommissie (Gijs, Leontien en Peter) hadden besloten dat we maar eens met onze regionale vervoerder (Synthus) naar de bestemming in Arnhem zouden reizen. Vanwege eventuele, niet ondenkbare, vertraging zouden we (18 personen) ons om 14.15 uur verzamelen op het station. De trein vertrok echter keurig op tijd zodat we om 14.45 in Arnhem aankwamen.

Voor de uitgang werd onze aandacht gevraagd door voorzitter Piet, die in het kort het programma vertelde, waarna we een lange wandeling maakten richting het culturele gedeelte van het programma. Dit bestond uit een rondleiding door de historische kelders van Arnhem onder leiding van een gids. Het eerste gedeelte speelde zich bovengronds af, waarbij onze gids tekst en uitleg gaf bij bijzondere en soms zeer oude panden. Toch wel leuk om hierop geattendeerd te worden, normaal gesproken valt je dit waarschijnlijk niet op. Na dit "oppervlakkige" gedeelte begaven we ons ondergronds.



De kelders waren toch wel een stukje vakmanschap als je zag hoe bijvoorbeeld de gewelven gemetseld waren. Voor feesten, partijen en uit eten kan je er ook terecht, maar mijn voorkeur gaat toch uit naar iets bovengronds met een terrasje.

Mijn wens werd prompt vervuld want na de

interessante rondleiding hebben we lekker op een terrasje (in de zon) bij een Turks restaurant nog wat gedronken. De eigenaar sleepte ook nog stoelen van binnen naar buiten want 18 personen in een keer daar was het terrasmeubilair niet op berekend.

Na de dorst gelest te hebben liepen we rustig richting station waar zowaar onze trein richting Zevenaar al klaar stond. Wat nu volgde was het tweede deel van het programma: het verzorgen van de inwendige mens.

Evenals 2 jaar geleden hadden Leontien en Jan hun tuin en huis weer beschikbaar gesteld voor de Recreant en iedereen had al snel een plekje gevonden. De huisleverancier v.w.b. barbeques (Appie van Uum) had weer schotels van uitstekende kwaliteit geleverd. Men begon zich al richting de BBQ te begeven toen echter bleek dat we een "Master-barbequer" in ons midden hadden.



Maarten ging achter de BBQ staan en daar bleef hij staan tot iedereen uitgegeten was. Je kon bij hem aangeven wat je graag wilde eten en hij regelde het verder. Het enige dat je zelf moest doen was het ophalen en uiteraard opeten. Door al zijn inspanningen vergat hij zichzelf, maar na meerdere aanmaningen heeft hij uiteindelijk zelf ook wat gegeten.

Maarten bedankt voor je inzet, het was heerlijk. Het werd, mede door het droge weer, een gezellige avond waarbij mij als "buitenstaander" telkens weer opvalt hoe gezellig

iedereen het met elkaar heeft, ook als je geen actief lid bent. De vereniging heeft tot doel het badminton, maar gelijktijdig is gezelligheid en leuk met elkaar omgaan iets wat minstens zo belangrijk geacht wordt. Ik ervaar dit persoonlijk elke keer bij een activiteit en daar mag je als vereniging best trots op zijn. Aan het eind van deze, in

mijn ogen, geslaagde dag nam voorzitter Piet nog even het woord. Hij gaf aan terug te kunnen zien op een geslaagde dag en bedankte de activiteitencommissie voor hun inspanningen en in het bijzonder Leontien en Jan voor hun gastvrijheid.



Graag tot volgend jaar.

Marianne Ullrich

De Kijk van Shutteltje op de eerste helft van 2012.

Door uw bestuur ben ik als buitenstaander en niet lid gevraagd een stukje te schrijven voor deze info.

Ik heb de cijfers bekeken en kom tot het volgende :

Wat al door mij (jullie Shutteltje) is voorspeld, is waarheid geworden. De zware tijden zijn aangebroken en zoals ik het nu kan overzien; nog lang niet afgelopen.

Door een storing aan mijn PC zijn de cijfers van de afgelopen 2 jaren aanwezigheidslijsten niet meer opvraagbaar.

Daarmee is een kostbare schat aan info verloren gegaan.

Zevenaars Stadsgoeroe Rien van den Heuvel is ontroostbaar.

Door Rien zou het aan zijn hand geschreven boek :

"Het Shuttelleven van de Recreant in Zevenaar" dit jaar uitgekomen zijn.

Met 86 pagina's (hoe krijgt deze overigens zéér sympathieke bebaarde kerel de pagina's gevuld) uniek in zijn soort een meesterwerkje.

En dat met een oplage van ongeveer 50 stuks voor leden en intimitie.

Jammer voor de vereniging, jammer voor Shutteltje (ik had hier een aardige bijverdienste uit kunnen slaan...), jammer voor Rien maar vooral jammer voor Zevenaar.

Uit de gegevens van dit jaar kan ik u het volgende mededelen :

Voor de gouden shuttel gaat bij de dames met 17 punten Petra voorop, met een in haar nek hijgende Carola. Onze Carol (zo mag ik haar noemen, maar u moet daar niets achter zoeken) is 15 keer aanwezig geweest.

Dan een verassende tussenstand bij de kerels.

Op een gedeelte 1^e plaats : Ben en Frans met elk 18 bezoeken. Hijgende 2^e zijn Gijs en Ton elk met 16 bezoeken.

Aangezien ik verder niet veel te melden heb, ben ik bezig geweest met een clublied voor uw vereniging.

Dat werd eens een keertje tijd. Elke zichzelf respecterende club heeft een eigen clublied. Mijn voorbeeld: "Hand in hand..."

Andere clublieders weigeren mijn hersencellen op te nemen en ken ik zodoende ook niet.

Zo zat ik te denken : Waarom ook geen clublied voor uw zo sympathieke badmintonclub de Recreant. Misschien herinnert u zich de uitzending van de AVRO op de zaterdagmiddag.

Ik bedoel het programma in de jaren 70 : Stuif es in, gepresenteerd door een inmiddels bejaarde Ria Bremer.

Het lied "De gouden stuiver" elke keer aan het eind van de uitzending door wild enthousiaste blagen de ether in geslingerd, heb ik wat tekst betreft enigszins aangepast.

Hier het resultaat :

Songtekst Gouden Shuttel

Gefeliciteerd met je Gouden Shuttel
Hang 'm aan de muur, speld 'm op je jas
Gefeliciteerd met je Gouden Shuttel
Van je hup, hup, hup,
Vrijdags ben je de koning van de club!

Tekst en muziek oorspronkelijk uit 1970 :

Rudy van Houten, Horst Christ, Leo Vos, O. Nagel en Henk van Molen.

Tekst gewijzigd 2012 : Shutteltje.

Voor de cultuurbarbaren en jongeren onder u, verwijs ik u graag te googelen naar :

<http://www.youtube.com/watch?v=kzSaNDemRH8> - 139k

Shutteltje wenst u en de uwen een hele fijne vakantie toe.

Shutteltje